

27 oct 1979

„De Bloem” gaf een vlotte vertolking van „Mireille”

DE WIJK – De rederijderskamer „De Bloem” in De Wijk opende zaterdagavond het seizoen met een uitvoering in hotel „Het Oude Hogenkamp”. Opgevoerd werd het blijspel „Mireille” door Frans Hydra. Vice-voorzitter L. Lubberink kon een flink aantal belangstellenden verwelkomen. „De Bloem” is er in geslaagd de bezoekers een gezellig en vrolijke avond te bezorgen.

Twee vrienden, Ted (A. Hendriks) en Pieter (A. Stapel), belust op een vrolijke avond, hebben iets te diep in het glaasje gekeken. Als ze huiswaarts willen keren, blijkt dat er een beeldschoon vrouwtje in hun auto ligt te slapen. Hier beginnen voor beiden de verwickelingen, daar ze geen van twee „vrije jongen” zijn. De rollen werden door beide heren op voortreffelijke wijze gespeeld.

De rollen van Mireille en Betty, twee dames, die ook wel van gezelligheid houden, en soms verleidelijk kunnen optreden, werden uitstekend gespeeld door respectievelijk mevrouw Poel en mevrouw Hulzebos.

Suzan (mevrouw Idema), getrouwd met Ted, heeft met haar man afgesproken als proef een tijdje uit elkaars gezichtsveld te gaan. Wel komt ze af en toe thuis en als ze dan merkt dat er een dame bij hem op de kamer is, neemt zij op slinkse wijze wraak. Ook zij bracht haar rol prima naar voren. Het huwelijk van Barry (E. de Boer) komt



weer in goede banen, evenals de verhouding tussen Pieter en Marion (mevrouw Huisjes), verloofde van Pieter. Dit door het strenge optreden van tante Milly (mevrouw Westerbeek).

De taxichauffeur (T. Stapel) had het gemakkelijk met zijn kleine rol, maar hij had moeite met de koffers. De voorzitter dankte tenslotte de spelers en speelsters voor hun inzet. Hij meende dat het optreden van twee nieuwe leden deze avond een

● Een aardige scène uit „Mireille”

succes is geweest. Zijn dank ging ook uit naar de regisseur, de heer Kemme.

De heer Heuckeroth werd een bloemstuk aangeboden bij zijn 65-jarig jubileum als grimeur van „De Bloem”. Alle tonelisten kregen een bloemetje. De avond werd met een gezellig bal met muziek van „De Elco's” besloten.